Lifnei Hashem

We learn many valuable lessons from the episode of the Bnei Gad and the Bnei Reuven. Firstly, we learn priorities. One must put his spiritual concerns – the welfare of his children – ahead of his material interests. Secondly, we learn about the love of Eretz Yisrael and the importance of living in the land that Hashem gave to the Jewish people. There is another, perhaps more subtle lesson from this epi-

sode, brought out by Rav Nachman Bulman zt"l.

We begin with the very first verse in the story. "The Bnei Reuven and the Bnei Gad had abundant livestock – a very great amount" (Bamidbar 32:1). How did it come about that these tribes had so much cattle? The Ohr HaChaim HaKadosh explains that they were fearsome warriors. When they killed an adversary with their

swords, they would cut off the head and the arm with one blow (Devarim 32:20). Klal Yisrael had just fought and conquered the lands of Sichon and Og. The tribes of Reuven and Gad had fought and killed a greater number of enemy soldiers; therefore they received a larger portion of the spoils. The nation now stood on the east bank of the Yarden, ready to cross over and begin the conquest of Eretz Yisrael. At this time, these two tribes came to Moshe Rabbeinu, Elazar Ha-Kohen, and the leaders of the assembly with the following request.

"If we have found favor in your eyes, let this land be given to your servants as a homestead. Do not bring us across the Yarden" (Bamidbar 32:5). What was the problem with this request? Moshe Rabbeinu likened it to the chet ha'meraglim (sin of the spies). The Targum Yonason explains that if Reuven and Gad did not go along with the rest of the tribes to conquer the Holy Land, they would demoralize the nation, just as the meraglim did. Klal Yisrael would not want to enter Eretz

Yisrael. How did they respond to this claim against them?

"We will arm ourselves as swift troops, who go ahead of the Bnei Yisrael until we have brought them to their destination" (32:17). "Demoralize the nation? Chas V'shalom (Heaven forbid)! We are strong warriors! We will go fight on the front lines! We will not return home until every Jew has inherited his homestead in Eretz Yisrael."

יאורתי הלילורי המיד לנגדי המיד

> $m{M}$ oshe Rabbeinu saw that they would be fighting to conquer the Land of Israel for the purpose of inheriting the land. They were strong warriors, and they would do their share. However, this was not enough. There was a higher purpose to this military campaign. "If you arm yourselves lifnei Hashem..." (32:20). You are "lifnei Hashem" - in front of Hashem - when you fight this war. The Ohr HaChaim elaborates that this was a battle of revenge against the enemies of Hashem. That had to be the kavannah (intention) of the soldiers when going out to war. They were fighting a "milchemes mitzvah" to make a Kiddush Hashem (Sanctification of the Holy Name)! In the next verse, Moshe again says that they are "lifnei Hashem." Again and again he repeats it - lifnei Hashem" - seven times altogether! The Baal HaTurim comments that this corresponds to the seven years that it took to conquer Eretz Yisrael.

> $m{T}$ he Ohr HaChaim (32:21) adds that if your kavannah is that you are "lifnei

Hashem," you will not even need a mil-chama! The Almighty will place the enemies directly in your hands without any fighting! It does not matter how strong or weak you are. "Hashem is the Master of War" (Shemos 15:3). This was the message that the Bnei Gad and Bnei Reuven needed to hear.

T his message is relevant to us. We have many activities in which we participate in over the course of our lives. We have our studies, our relationships with people, our

livelihood, our housework, and many other things. What is the ultimate purpose of all of these endeavors? To make a Kiddush Hashem. To remember that we are always "lifnei Hashem." To show the world and ourselves His Greatness. He is our Master and we are serving Him li'shaim Shamayim (for the sake of Heaven). If we do this, and do not rely on our own strength, then The Almighty will fight for

us. He will give us Siyata Di'Shmaya (Heavenly Assistance) and we will succeed far beyond the efforts that we put in. The key is to remember that we are always "lifnei Hashem." It is all in His Hands. Our job is to Mekadesh Shaim Shamayim.

Kinderlach . . .

Where are you now? Learning Torah in school? Remember that you are lifnei Hashem. At home, helping Imma? Remember that you are lifnei Hashem. Waiting in line at the store? Remember that you are lifnei Hashem. Sitting on the bus? Remember that you are lifnei Hashem. Praying in the Beit HaKinesset? Remember that you are lifnei Hashem. Wherever you are, you are always lifnei Hashem. Act accordingly. Be respectful in His Presence. Show yourself and others that you are in the company of The Creator of the Universe. Be a Kiddush Hashem. Lifnei Hashem.



לפני ה'

אנו לומדים רבות מהסיפור על בני גד ובני ראובן שבפרשתנו. ראשית, אנו לומדים על סולם הערכים הרצוי. הדאגה של האדם למצבו הרוחני, ולרווחת ילדיו, צריכה להיות קודמת לדאגתו לענייניו הגשמיים. שנית, אנו לומדים על אהבת ארץ ישראל ועל החשיבות שבהתיישבות בארץ שנתן הקב"ה לעם ישראל. הרב בולמן זצ"ל העיר על פרשה זו שיש עוד דבר שניתן ללמוד מפרשה

> זו, דבר ש130אולי אינו כה בולט לעיו במבט ראשון.

נתחיל בפסוק הראשון גד, עצום מאוד" (במדבר האור מקנה? הרבה הקדוש מסביר החיים היו אנשי חיל. הם היו הורגים כאשר האויב את בחרבותיהם, הם

של הסיפור: "ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני ל"ב, א'). כיצד צברו כה היו חותכים את הראש ואת

היד במכה אחת (דברים ל"ב, כ'). עם ישראל זה עתה נלחם בממלכות סיחון ועוג, וכבש אותם. שבטי ראובן וגד נלחמו והרגו מספר רב של חיילי אויב, ולפיכך קיבלו חלק גדול יותר מהשלל. האומה עמדה עתה על הגדה המזרחית של הירדן, מוכנה לעבור את הירדן ולהתחיל בכיבוש ארץ ישראל. והנה, באים שני שבטים אלה למשה רבינו, לאלעזר הכהן ולנשיאי העדה, ומבקשים:

אם מצאנו חן בעיניך יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה; אל" תעבירנו את הירדן" (במדבר ל"ב, ה'). איזה פסול היה בבקשה זו? משה רבינו מיד השווה את הבקשה לחטא המרגלים. ותרגום יונתן מוסיף שאם ראובן וגד לא היו הולכים עם שאר השבטים לכבוש את הארץ, הם היו מרפים את לב העם כולו, בדיוק כמו המרגלים. היה חשש שעם ישראל לא ירצה להיכנס לארץ. כיצד השיבו שני השבטים לטענה זו שהועלתה נגדם?

"ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאונום אל" מקומם" (ל"ב, י"ז). להניא את לב העם מלעבור את הירדן? חס ושלום! אנו אנשי חיל, ראשונים במעלה! אנו נצא בראש הצבאות הכובשים. לא נשוב הביתה, עד שכל יהודי ישב בנחלתו בארץ ישראל.

משה רבינו ראה שהם אכן ישתתפו בכיבוש הארץ, על מנת שבני ישראל ינחלוה. הם היו לוחמים חזקים, ויתרמו את חלקם. אך לא היה בכך די. שהרי, היתה מטרה נעלה עוד יותר למלחמת כיבוש הארץ. "אם תחלצו **לפני ה'** למלחמה" (ל"ב, כ'). אתם נמצאים לפני ה' כאשר אתם נלחמים מלחמות אלה. האור החיים מוסיף ומפרט שהיתה זו מלחמת נקמה באויבי ה', וזו היתה צריכה להיות כוונת החיילים ביוצאם לקרב: שהם נלחמים מלחמת מצווה, על מנת לקדש שם שמיים! בפסוק הבא, שוב חוזר משה ואומר שהם "לפני ה", ושוב ושוב – שבע פעמים בסך הכל! בעל הטורים מעיר

על כך ששבע פעמים אלה הם כנגד שבע מסע שארך השנים הכיבוש.

האור החיים (ל"ב, כ"א) אומר שאם הכוונה היא "לפני ה", לא יהיה צורך אפילו במלחמה! הקב"ה יפיל את אויבינו לפנינו ללא קרבות, ואין זה משנה כמה חזק או חלש צבא העם. "ה' איש מלחמה" (שמות ט"ו, ג'). זה היה המסר שבני גד ובני ראובן היו צריכים



לשמוע.

מסר זה נוגע גם אלינו. במשך חיינו אנו עוסקים בפעילויות רבות. אנו לומדים, מתקשרים עם אנשים אחרים, עוסקים בפרנסה, בעבודות בית, ובעוד דברים רבים. מהי המטרה הסופית של כל המאמצים האלה? לקדש שם שמיים. לזכור שאנו תמיד נמצאים "לפני ה". להראות את גדולתו של ה' לעולם כולו ולעצמנו. הוא אדונינו, ואנו עובדים אותו לשם שמיים. אם נעשה זאת, ולא נסתמך על כוחנו שלנו, הרי אז הקב"ה יילחם את מלחמותינו. הוא ייתן לנו סייעתא דשמייא, ונצליח הרבה מעבר למאמצים שהשקענו. העקרון הוא לזכור שאנחנו תמיד "לפני ה'." הכל בידיו, ותפקידנו הוא לקדש את שם ה' בעולם.

ילדים יקרים . . .

היכן אתם נמצאים כרגע? לומדים תורה בבית ספר? זכרו שאתם עומדים לפני ה'. בבית, עוזרים לאמא? זכרו שאתם עומדים לפני ה'. ממתינים בתור בחנות? זכרו שאתם לפני ה'. יושבים באוטובוס? זכרו שאתם לפני ה'. מתפללים בבית הכנסת? זכרו שאתם לפני ה'. בכל מקום שאתם נמצאים, אתם תמיד לפני ה'. התנהגו בהתאם. כבדו את נוכחותו יתברך. הראו לעצמכם ולאחרים שאתם נמצאים במחיצתו של בורא העולם. קדשו שם שמיים. לפני ה'.